

Geld maakt, niet gelukkig,
tenzij je geld spaart, hard werkt en deelt.
Geld praat, maar geld haat ook,
want geld maakt egoïstisch..

Wat is geld, als je vader niet gezond is,
wat is geld, als je geen vrienden hebt,
wat is geld, als je leeft in waas,
en mensen in een ander land, niet eten vandaag.

Geld is belangrijk, maar liefde nog...
veel meer.

Geld is een middel en geen doel dus deel meer,
met mensen om je heen die het nodig hebben.
Dus zet je open voor het geloven in een wereld van gelijkheid,
en blijf vrij...

En als je die doezoe verdiend hebt, wat doe je ermee?
Maak je het op aan Gucci, of een goeie tv?
Een coolere BWM of een groter bed?
Of spaar je er wat van?
Zodat je later nog wat over hebt.

Laat je geluk niet afhangen van het saldo op je bank,
maar van de mensen om je heen en vertrouw op je verstand.
Zoek geen baan waar je rijk van wordt en heengaat met stress,
maar zorg dat je later werkt op een plek waar je plezier hebt en wat kan doen,
voor de mens!

door, René Sprokholt