

Ik neem jullie mee in mijn gedachten,
naar een wereld zonder geld.

Dat je twee goudklompjes opgeteld,
Tot een ketting voor je moeder smelt.

Dat vijftien bruine broden,
gelijkstaan aan een broek.
En die kun je dan weer ruilen,
voor wat pennen of een boek.

Maar onhandig is het wel,
want je moet je spaarpot vullen,
met al die geruilde en waardevolle spullen.

Toch is het goed hier soms over te denken,
want elke keer als je betaalt,
zul je iemand anders iets schenken.

Alles op de aarde,
heeft een bepaalde waarde...
en steeds vaker,
als je ouder wordt,
moet jij ervoor betalen.

Leef daarom groots,
maar alles met mate.
En probeer ook soms iets,
van je zakgeld te sparen!

door, Roos Haverdings